

## HET BELGISCHE VORSTENHUIS: DE KROON ONTBLOOT

From the Belgian magazine Humo, November 6, 2001

Buitenlandse vorstenhuizen hebben meestal een sobere maar toch wel mooie officiële site. Die van **Groot-Brittannië** is heel informatief, die van **Spanje** is zelfs een beetje jazzy - hoewel wij nooit goed begrepen hebben wat dat woord betekent, maar onze eigen monarch en zijn familie krijgen van de **federale overheid** een niemendal dat zelfs in het eerste klasje van de HTML-school met een streng 'O' gehonoreerd zou worden. Dit kan echt niet, overheid. Over prins Filip vinden we nogal wat pagina's, maar andere leden van het vorstenhuis komen er bekaaid van af. In het curriculum vitae van die aardige Lorenz, bijvoorbeeld, staat alleen te lezen hij de man is van Astrid. Geen wonder dat die jongen nooit een deftige job heeft kunnen vinden.

Gelukkig is er aan andere sites over ons vorstenhuis ietsje meer moeite besteed. Op **Royalty** openen ze natuurlijk gelijk met de geboorte van Elisabeth. De biografie van de vader hadden ze niet mogen beperken tot het officiële gewauwel van de Federale Voorlichtingsdienst, maar de links naar buitenlandse vorstenhuizen zijn dan weer heel handig. Nog zo'n overzicht vindt u bij **Charles Coulomb**, die trouwens de moeilijke taak op zich heeft genomen uit te leggen waarom een monarchie beter is dan andere staatsvormen, en zich in één adem afvraagt of de Verenigde Staten koningin Elisabeth niet beter als staatshoofd zouden erkennen.

Dé site over het Belgische vorstenhuis vinden we buiten de landsgrenzen, bij **Brigitte Gastel Lloyd**, een genealogisch bezeten dame die op haar mega-site haar eigen verwantschap met Goethe, Brecht, en een zwik heiligen en presidenten 'aantoont'. Haar verzameling over het Belgisch vorstenhuis mag echt gezien worden. U vindt er vele tientallen foto's, stambomen en historische informatie. En dan te bedenken dat haar Belgische verzameling slechts een klein deel is van haar overzicht van Europese adel en royalty. Uiteraard is Brigitte ook verwant met koning Albert II, en wel via de 14de-eeuwse Eberhard V van Württemberg.

Minder ambitieus, maar zeker het bezoeken waard, is de rijke site van ene **Netty Leistra**. Haar hoofdstukje over België is een aanrader, net als haar overzicht over de meest *eligible* prinsen en prinsessen. **Henri van Oene** heeft een even indrukwekkende site bij elkaar geknutseld, en voegt er nog een lijstje met *beautiful royals* aan toe, met, dat geven we graag toe, enige prinsessen die ons wel zouden kunnen krijgen.

Mooi een prinses, ach, sommigen zijn met het vorstelijk gat in de boter gevallen. Iets minder eenvoudig is het leven van koninklijke verwanten die door de natuur niet verwend werden. Prins Laurent, bijvoorbeeld, heeft het zo moeilijk dat iemand een **Red Laurent**-pagina gemaakt heeft. Ook ene **Marlies** heeft zich het lot van onze minstbegrepen koninklijke telg sterk aangetrokken.

Die nobele reddingsacties zullen echter geen moer uithalen. **Filip, Mathilde en Elisabeth** *rule*, punt uit.